



Het was de avond
voor het kerstfeest
🌿 In de bieb 🌿

Martin Hulsenboom
*Het was de avond
voor het kerstfeest
In de bieb*



Tilburg MMXXII





Het was de avond voor het kerstfeest. In de bieb
Verroerde zich geen boekenwurm: de Kerstman sliep.
Behaaglijk onderuitgezakt in zijn fauteuil –
Een open boekje rustend op zijn rendiertrui –
Bevond de hoogbejaarde zich in dromenland.
Hij zocht zijn Boekenjagersboek, een foliant,
Waarin hij alle namen had geregistreerd
Van wie met boekenliefde is geïnfecteerd,
Opdat hij op zijn wereldwijde sledetocht
Met Kerstmis zeker elke bibliofiel bezocht.
In weerwil van zijn rijpe leeftijd klom hij rap
Tot op de hoogste trede van zijn boekentrap.
Vandaar keek hij op rijk gevulde planken neer:
Hij inhaleerde vergenoegd de geur van leer,
Liet zich welhaast verblinden door het goud op snee
En dacht weemoedig: “Paste dit maar in mijn slee!”
Zijn vingers streelden perkament en marokijn...
Hij meende in het boekenparadijs te zijn!
Ook vond hij dra zijn Boekenjagersboek, goddank,
En sjarde het met krachtsinspanning van de plank.
Zwaar hijgend klauterde Sint Niek weer naar benee,
Waar hij geradbraakt plaatsnam op de laagste tree.
Hij opende, moe doch voldaan, de dikke pil,
Maar slaakte stante pede een affreuze gil:
“De muizen hebben het velijn kapotgeknaagd,
Mijn foliant vernield! Het is toch godgeklaagd!

En was het nu beperkt gebleven tot de randen,
Maar nee, ik mis nu de gehele Lage Landen!
Hoe kan ik de belezen Belgen en Bataven
Verblijden met mijn bibliofile prachtuitgaven?”
De arme Kerstman was volkomen van de kaart:
De tranen rolden over zijn eerwaarde baard.
“Ach, voor mijn geestesoog zie ik de bibliofielen –
Van Zutphen tot Moeskroen, van Sint-Niklaas tot Brielle,
Van Gent tot Deventer, van Haarlem tot Tervuren –
Vroeg in de ochtend witjes naar de kerstboom turen:
Daaronder ligt een geurtje of een badhanddoek,
Heel leuk (gegeven paard en zo), maar ja... GEEN BOEK!
Zo’n boekverdwaasde zal tot Nieuwjaar zitten kniezen
En ongetwijfeld zijn geloof in mij verliezen.
Hoe kan ik mijn geschonden lijst weer completeren
Met al diegenen die het schone boek vereren?”
Doch in een flits verscheen een lach op zijn gezicht:
Hij zag, nee, niet het noorder-, maar het zuiderlicht!
“In Tilburg doet Desiderata al een tijd
Gepassioneerd aan boekige liefdadigheid
En met de namen van de leden die zij telt,
Heb ik mijn schade in een mum van tijd hersteld!”
De angstdroom van Sint Niek kreeg zo een happy end,
Dus toen hij weer ontwaakte, oogde hij content.
Hij voelde hoe een boekje van zijn buik af viel,
Keek naar benee en las: *L’Enfer du bibliophile...*

“Ach, dat verklaart mijn opgehitste librido!
Vooruit, óp naar mijn slee, joho, joho, joho!
Ik kom eraan, adepten van de boekenjacht!
Een vrolijk kerstfeest, mensen, en een goede nacht!”





Ten uitgeleide

Het vermaarde kerstgedicht *A Visit from St. Nicholas*, in 1822 geschreven door de Amerikaan Clement Clarke Moore (1779–1863) en tegenwoordig vooral bekend onder de titel *The Night Before Christmas*, wordt al tweehonderd jaar lang veelvuldig en op de meest uiteenlopende wijzen geparodieerd.

Stichting Desiderata voegt daar nu haar eigen variant aan toe. Op de drempel van 2023 sturen wij onze boekverdwaasde vrienden met veel genoegen *Het was de avond voor het kerstfeest. In de bieë*. Aanvaard het als een dankbetuiging voor de steun die in het bijna voorbijge jaar onze uitgaven, waaronder Charles Asselineau's *De hel van de bibliofiel*, mogelijk heeft gemaakt én als een gelukwens voor het nieuwe jaar.

Dat de boekenliefde welig moge tieren!

Bestuur en redactie van Stichting Desiderata

Hans Fillet

Martin Hulsenboom

Peter IJsenbrant

Frans Mutsaers

Anne Roukema

Ed Schilders

Rob van der Westeralaken

Colofon

Uitgever	Stichting Desiderata, Tilburg, 2022
Vormgeving	Sander Neijns
Lettertype	Farnham Text
Papier binnenwerk	Biotop 120 grs.
Papier omslag	Biotop 250 grs.
Druk	Groels\Print\Media\People, Tilburg
Copyright © 2022	Stichting Desiderata & Martin Hulsenboom



Beeldverantwoording

Omslag	'Merry Old Santa Claus' in <i>Harper's Weekly</i> , January 1 1881, vervaardigd door Thomas Nast (1840–1902)
Frontispice	Cover van <i>St. Nicholas. Illustrated Magazine for Boys and Girls</i> , Vol. XLI, No. 2, December 1913, vervaardigd door George T. Tobin (1864–1956)
Pagina 6	Illustratie uit <i>The Night Before Christmas</i> (Cincinnati, z.j.), vervaardigd door J.B. Geysler

